

Liturgie Honselersdijk 10 oktober 2021

Muziek

Mededelingen en welkom (door de ouderling)

Morgenlied: Lied 215:1 en 7 – ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’
(gemeente gaat staan)

Stil gebed

Bemoediging en drempelgebed

Lied: Psalm 117 – ‘Looft alle volken, lood de Heer’

(gemeente gaat hierna zitten)

Aansteken van de kaarsen

Kyriëgebed, omlijst door lied:

Zingen: Lied 281:2 – ‘Wanneer het donker ons verrast’

Gesproken gebedsintentie

Zingen: Lied 281:3: ‘Verschijn ons als de dageraad’

Aankondiging gloria

Gloria: Lied 281:7 en 8 – ‘Gij hebt uw woord gestand gedaan’

Kindermoment

Vertreklid: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’



1. Wij gaan voor e- ven uit el- kaar



en de- len nu het licht



dat licht ver- telt ons iets van God



Op hem zijn wij ge- richt

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

Bij de lezing en de uitleg...

Zingend gebed bij opening van de Bijbel: Lied 314:1 – 'Here Jezus, om uw woord'

Schriftlezing: Genesis 28: 10-22 – door lector (Monique Bruinen)

Zingen: 'Verdwaald en gevonden' - lied bij Genesis 28 (Melodie: Poolse volksmelodie; de melodie ook in Gezangen voor de Liturgie, Lied 531)



Hij vindt geen weg om voort te gaan,
de deur naar licht is dicht - ge - daan,
zijn leef - tocht is zo zout als traan,
hij roept: 'Ik ben ver - lo - ren!
Mijn le - ven is woes - te - nij,
geen licht en vre - de aan mijn zij,
geen mens komt mij na - der - bij
ik ben ver - geefs ge - bo - ren.'

2. Een stem doorbreekt zijn nood en klacht,
God die hem ziet, heeft stil gewacht,
Hij heeft een nieuwe weg bedacht
waar vergezichten wenken.
'Ga heen,' zei de goede Heer,
'je leven komt tot ommekeer,
Ik geef je mijn woord van eer:
Ik zal jou steeds gedenken.'

3. De man verlaat het vreemde land,
met hemels licht als onderpand,
zijn toekomst wordt nu voortgeplant,
hij deelt nu in de zegen.
Hij zingt: 'God heeft mij gezocht,
Hij heeft mijn ziel en hart doorwrocht,
ik leef van zijn ademtocht,
ik heb het licht herkrengen.

Overdenking

Meditatief orgelspel, gevolgd door:

Lied: Gezang 487:3 (uit het Liedboek voor de Kerken = oude liedboek)

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Gebeden: er zijn drie gebedsintenties; elke intentie eindigt met 'Zo bidden wij samen', beantwoord door de gemeente met:



Collecte - bij de uitgang

Kinderen komen in de kerk

Slotlied: 'In de strengen van ons leven' (tekst: Piet Schelling; melodie: J. Hughes, 1873-1932)

In de stren - gen van ons le - ven
ligt een gloed van eeu - wig - heid,
bij ge - boor - te ons ge - ge - ven:
le - vens - vuur van zui - ver - heid.
Laat ont - wa - ken, laat ont - wa - ken,
licht dat zicht - baar zien - de maakt,
licht dat zicht - baar zien - de maakt.

2. In de bedding van Gods goedheid
komt de mensheid tot haar recht,
daar vindt zij de ware wijsheid
bij de schepping aangezegd.
Laat haar groeien, laat haar bloeien,
wijsheid die de vrede dient,
wijsheid die de vrede dient.

Wegzending en zegen - besloten met gezongen:



